



*Mijn taak is volbracht,  
jullie onderlinge liefde moet blijven*

Gedenk in uw gebeden

## **Berendina Theresia Katier**

weduwe van Gerard Kleisman

Zij werd geboren op 5 juni 1926

Zij stierf op 20 oktober 2001

Haar moeder overleed toen zij 5 jaar was. Toen waren ze met 4 kinderen. Nadat haar vader was hertrouwd werden nog 11 kinderen geboren. Het was, ook voor haar, dus altijd hard werken van de vroege morgen tot de late avond. Toen ze 20 jaar was, nam ze de zorg op zich voor het gezin van oom Antoon Katier. Op 22 april 1954 trouwde ze met Gerard Kleisman en stichtte met hem samen een eigen gezin en dat werden haar mooiste jaren. Toen haar man overleed kreeg ze de zorg voor haar 8 kinderen en de boerderij. Zo is haar leven bepaald door gezinnen en door kinderen. Mede door haar eigen jeugdervaringen stimuleerde zij haar kinderen om te studeren, te sporten, op vakantie te gaan.

Ze genoot van iedereen om haar heen. Talloos zijn de verhalen uit die tijd. Vooral haar gevoel voor humor zal niemand vergeten. Maar ook haar gastvrijheid, er was altijd plaats voor gasten en niemand vond de hond in de pot.

Door haar humor kon ze veel relativeren en zelf genieten, en wij met haar. Ze hield van de boerderij en de natuur om haar heen. Overal nam ze stekjes mee en geen struik was voor haar veilig. Oma worden vond ze prachtig, ze leefde voor haar kinderen en kleinkinderen. Een grote wens van haar kwam uit, één keer op vakantie naar haar zus Marie in Australië. Al hun jeugdervaringen hebben ze weer opgehaald. Daarnaast is er ook heel wat afgelachen. Ze was toen 71 jaar. Daarna begon haar ziekte tot uiting te komen. Een bewogen leven liep af, maar ze heeft een grote indruk op ons gemaakt. Wij zullen haar altijd gedenken.

Wij danken u oprecht voor uw getoonde belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Kinderen en kleinkinderen