



Leid mij, Heer,
naar de poort van Uw hemels paradijs.

Dankbaar gedenken wij
† **Bernardus Johannes Katier**
echtgenoot van
Johanna Maria Groothold
eerder gehuwd geweest met
Johanna Rouwenhorst

Hij werd geboren op 22 januari 1897 te Ambt Delden. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is hij op 10 december 1979 overleden. Op 13 december werd hij begraven op het r-k. kerkhof te Bentelo.

Wij hebben een lieve hardwerkende vader gehad. Hij heeft de leeftijd van bijna 83 jaar bereikt, de leeftijd van de sterken. Zijn leven was niet altijd even gemakkelijk. Op jonge leeftijd verloor hij zijn eerste vrouw en kort daarvoor zijn beide ouders. Dat was een heel harde slag voor hem. Maar vurig gebed en de rozenkrans hebben het hem mogelijk gemaakt er in te berusten.

Zijn leven was eenvoudig en sober. Hij heeft zich geheel en al ingezet voor zijn grote gezin. Als kinderen zijn wij dankbaar voor 't voorbeeld dat hij ons gegeven heeft. Ook de kleinkinderen verliezen in hem een lieve opa die altijd voor hen had.

Wie hem kent, herinnert zich de vurigheid die van hem uitging en de eerlijkheid waarmee hij voor zijn mening uitkwam. Maar wie hem beter leerde kennen voelde zich gauw op z'n gemak. Zijn mond spreekt niet meer.

We behouden de herinnering aan een goede vader en echtgenoot, Hij hield van zijn werk en de boerderij, daar was hij altijd mee bezig, en toch kon hij tijd vrij maken voor zijn bureu wanneer dit nodig mocht zijn. Ook de kerk nam een voorname plaats in in zijn leven. Al moest hij er uren voor lopen, hij ging, ook toen hij oud geworden was en niet meer zo goed kon.

Moge de Gever van alle goeds hem opnemen in Zijn Heerlijkheid in het gezelschap van Jezus en al Zijn heiligen.

Hij ruste in vrede.

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

J. M. KATIER-GROOTHOLD
kinderen en kleinkinderen