





In dankbare herinnering aan

Henricus Antonius Wilhelmus Katier

Hendrik werd geboren op 25 juni 1930 in Bentelo en is 22 juni 2002 thuis in zijn vertrouwde omgeving in het bijzijn van ons allemaal overleden. Op 27 juni hebben we hem na de uitvaartmis begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Op zeer jonge leeftijd heeft hij zijn moeder verloren. Hij groeide op tijdens de oorlogsjaren in een groot gezin. Hij heeft een sobere jeugd gehad en heeft vroeg geleerd om hard te werken. Op jonge leeftijd is hij als metselaar aan het werk gegaan, dit werd tevens zijn hobby tot het einde toe. Eigenhandig bouwde hij op een stuk grond naast zijn ouderlijk huis in een half jaar tijd het huis waar hij, na zijn huwelijk met mama op 6 februari 1958, altijd gewoond heeft. Papa en mama kregen zeven kinderen. Papa was een hardwerkende man en alles stond in het teken van zijn gezin. Hij was heel zorgzaam voor mama.

Hij hoefde nooit op vakantie want hij genoot van de natuur rondom het huis. In de bouwvakvakantie nam hij wel regelmatig zijn hele gezin in de auto mee voor dagjes uit. Auto rijden mocht hij graag doen. In en rond zijn huis was hij altijd bezig, zijn tuin lag er dan ook netjes bij.

Hij was praktisch ingesteld en gaf vaak goede raad en hulp aan zijn kinderen.

Papa was eerlijk en hield van eenvoud, maar hij had wel humor. De kleinkinderen, waar hij erg trots op was, moesten altijd lachen wanneer opa weer een grapje maakte. Hij had veel steun aan zijn geloof en was een trouwe kerkganger. Tevens ging hij elk jaar met mama naar Kevelaar.

Na ruim veertig jaar in de bouw ging hij met de VUT. Papa zocht vertier in de tuin en stond vaak klaar om zijn kinderen, familie en vrienden te helpen bij een klusje. Vorig jaar heeft hij zijn laatste grote klus afgemaakt door Marian en Arnold te helpen bij de verbouwing van hun huis. Helaas hebben ze maar een jaar kunnen genieten van het naast elkaar wonen.

Na een periode van vermoeidheid werd in mei een ongeneeslijke ziekte bij papa vastgesteld. Hij wou na de operatie graag naar huis waar hij door mama en de kinderen tot het laatst toe liefdevol werd verzorgd. Op 15 juni heeft hij het H. Sacrament der zieken ontvangen en een week later is hij thuis overleden.

We hebben goed afscheid van papa kunnen nemen en vertrouwen hem nu toe in de handen van de Heer.

We willen iedereen hartelijk danken voor wat U de afgelopen weken tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden betekend heeft voor papa en voor ons.

Truus, kinderen en kleinkinderen