



Ter dankbare nagedachtenis aan
JOHANNES ANTONIUS JOZEPH
KATTENBELT
weduwnaar van
MARGARETHA MARIA MEIJER.

Hij werd geboren te Enschede 10 maart 1902 en is in de vrede van Christus overleden te Denekamp 19 mei 1978. Hij werd begraven op het r.k. kerkhof aldaar 23 mei 1978.

Een bijzonder oprecht en trouw mens is van ons heengegaan, toegewijd en diepgelovig. Met bekwame inzet voor zijn vak en liefdevolle zorg voor zijn gezin heeft hij zijn levenstaak volbracht.

Evenwichtig als hij was en altijd jong van hart, heeft hij 't leven op zijn juiste waarde weten te schatten en genoot van de mooie dingen van het leven. Hij kon terugzien op een welbesteed leven en juist daarom kon hij in alle gemoedsrust en 'n gelovige overgave zeggen: „Heer, laat nu uw dienaar in vrede gaan”.

Jarenlang heeft hij gewerkt en gezorgd, samen met zijn vrouw en dochter, in de zaak in Den Haag. Goed zeven jaar geleden kwamen ze te wonen in Denekamp. Reeds gauw heeft hij zijn vrouw moeten verliezen. In alle rust heeft hij dankbaar genoten van zijn levensavond. Hij sloot zich

niet op, hij was een gelukkig en tevreden mens. Hij bleef wie hij was, een man uit één stuk, vriendelijk maar ook met een eigen mening en steeds bij de tijd. Zoals hij heeft geleefd, zo is hij gestorven. Moge het onderpand van geloof en liefde, met name voor zijn dochter met wie hij zo lang het leven deelde en voor allen die hem tot vriend hadden, een dierbare herinnering blijven.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Voor uw deelneming ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn beminde vader, betuig ik U mijn hartelijke dank.

L. W. J. Kattenbelt

Denekamp, mei 1978
Mr. Muldersstraat 28
