



Toon mij Heer Uw wegen,  
en leer mij Uw paden kennen.

Met liefde denken wij aan

GERARDUS ANTONIUS JOSEPH  
KATTENPOEL OUDE HEERINK

echtgenoot van  
Maria Theresia Gilbers

Hij werd geboren op 8 maart 1922 te Weerselo. Op woensdag 20 juli 1988 is hij, na voorzien te zijn van het H. Oliesel, geheel onverwacht uit ons midden weggenomen. Op 25 juli d.o.v. hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats te Oldenzaal.

Weinig eiste hij voor zichzelf. Veel, heel veel gaf hij aan anderen. 35 Jaar was hij zo gelukkig met zijn lieve vrouw. Lief en leed hebben zij met elkaar gedeeld.

In zijn laatste uren sprak hij nog over zijn liefde en dankbaarheid en over haar goede zorgen tijdens zijn leven. Hij genoot zichtbaar van de hechte band in zijn gezin. Intens veel hield hij van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hun geluk was zijn geluk. Zonder enig voorbehoud sloot hij zijn drie kleinkinderen in zijn hart.

Hij vervulde zijn werk bij de douane plichtsgetrouw en op zijn eigen menslievende wijze. Verdriet is hem niet be-

spaard gebleven. Al vroeg verloor hij zijn ouders en vele dierbare familieleden. Ondanks deze tegenslagen en een langdurige ziekte verloor hij nooit zijn levenslust.

Veel kracht putte hij uit zijn rotsvaste geloof in God. Na zijn operatie in Utrecht heeft hij nog intenser van het leven genoten. Hij hield van het Twentse landschap waar hij bijna dagelijks op zijn fiets te zien was. Op deze manier bezocht hij zijn vele vrienden en kennissen.

Ook ging hij graag naar zijn vakantieland Oostenrijk waar hij de laatste weken van zijn leven zoveel plezier heeft gehad.

Lieve Gerard, lieve pappa en opa, wij danken jou voor alle liefde en zorg die jij ons hebt gegeven. Wij zullen jou missen en wij blijven elkaar de steun geven zoals jij dat zo graag zag.

Dat jij moge rusten in vrede. Amen.

Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling na het plotseling overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

M. Th. Kattenpoel Oude Heerink-Gilbers  
Kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, juli 1988