



Ter dankbare herinnering aan

**JAN KATTENPOEL OUDE HEERINK**  
weduwnaar van **MINY NIJENHUIS**

Hij werd geboren te Deurningen, 23 augustus 1928.  
Op 25 januari 1993 overleed hij, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, in het streekziekenhuis te Hengelo Ov.

Na de gezongen Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Plechelmus te Deurningen hebben wij hem te ruste gelegd op het parochiële kerkhof, bij zijn vrouw, op 28 januari d.o.v.

Onze vader en opa was een man, die niet op de voorgrond trad. Hij heeft vele moeilijkheden moeten overwinnen.

Al enkele jaren na zijn huwelijk werd Miny, zijn vrouw, ernstig ziek en kwam te overlijden; zij was toen nog maar 36 jaar.

Vader bleef achter met een heel jong gezin, wat in die jaren ontzettend moeilijk was.

De kinderen die allemaal de zorg en de aandacht nodig hadden van hun ouders, moesten zonder hun moeder

verder; vader had erg veel moeite om dit te verdragen. Naast de kinderen had hij ook nog de zorg voor zijn inwonende moeder. Samen hebben ze geprobeerd om verder te gaan.

Vele jaren later moest hij verhuizen van Deurningen naar de Hasseleres ook dit was moeilijk voor hem. Voor hem bestond het leven alleen maar uit tegenslagen.

Voor de kleinkinderen was hij ontzettend goed en de kleinkinderen voor hem.

Kaarten was voor hem alles, eerst met de burens en later met zijn kinderen en familie.

Het laatste anderhalf jaar probeerde hij samen met zijn vriendin Stien een nieuw leven op te bouwen, helaas was dit maar van korte duur; hij werd getroffen door een ernstig ziekte waarbij geen genezing meer mogelijk was. Dit heeft hij ook alleen willen verwerken.

In het bijzijn van zijn kinderen en vriendin Stien is hij in alle stilte heengegaan.

Moge nu de Almachtige Schepper van leven en dood hem de rust geven die hem hier op aarde niet gegeven werd, moge hij samen met zijn vrouw Gods Heerlijkheid aanschouwen.

*Heer geef onze ouders de Eeuwige Rust en  
mogen ze nu samen rusten in vrede.*

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van onze vader, opa en vriend.

Familie Kattenpoel Oude Heerink.