



Wil in uw gebed gedenken

**MARIA THERESIA  
KATTENPOEL - OUDE HEERINK**

Zij werd geboren te Deurningen op 7 mei 1929 en ontsliep aldaar in de vrede van Christus op 6 april 1983. Zij werd begraven op het parochiële kerkhof te Deurningen op 9 april 1983.

Jarenlang heeft Miep als het ware met de dood voor ogen moeten leven en zij heeft het moedig gedaan. Was er soms voor een korte periode een lichte verbetering in haar ziekte te bespeuren, zij wist en voelde zelf wel, dat zij steeds meer achteruit ging en dat de doktoren haar niet echt konden genezen. Haar ziekte belette haar evenwel niet, veel aan anderen te denken en zich voor hen bezorgd te maken: tot ver over de grenzen heen mensen die het nodig hadden, te verblijden met levensmiddel-

en en met voor hen moeilijk verkrijgbare huishoudelijke artikelen. En zo heeft zij ook Kees trachten op te vangen.

Komt dan de dood toch nog plotseling, dan blijven ons vele goede herinneringen en vertrouwen wij als gelovigen haar biddend toe aan Gods goedheid en barmhartigheid:

God, Gij hebt van onze zus Miep gevraagd U te dienen in zorgen en ziekte. Laat haar als beloning binnengaan in de heerlijkheid van uw Zoon, zoals zij Hem gevolgd is in de beproeving van het lijden. Door Christus onze Heer.

Amen.

Miny, dank voor al je goede zorgen.

*Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand,  
bid voor ons allen.*

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw deelneming na het overlijden van onze Miep betuigen wij u onze hartelijke dank.

Uit aller naam:  
M. Kattenpoel-Oude Heerink