

ΜΗ

ΘΥ



In de gebeden van priesters en gelovigen wordt
bijzonder aanbevolen

Zuster Laurentia
Maria Josepha Katzenbauer

van de Congregatie Liefdezusters
van het Kostbaar Bloed.

Zij werd geboren 22 oktober 1886 te Koningsbosch,
legde haar professie af op 8 oktober 1910,
en overleed aldaar op 17 juli 1981.

Zuster Laurentia was iemand met een uitgesproken levensstijl. Vol vuur voor haar arbeid, diep overtuigd van haar geloof, beleefde zij met het klimmen van de jaren steeds ijveriger en met veel besef, haar kloosterlijke vroomheid, vooral de godsvrucht tot het Kostbaar Bloed.

Hoewel zij wegens haar hoge leeftijd gebonden was aan haar kamer bleef zij door haar belangstelling en persoonlijkheid toch onmiskenbaar een eigen plaats in de kloostergemeenschap bewaren.

Zij bleef open staan voor bewijzen van goedheid en sympathie en was zelf niet alleen voor haar familie, maar ook voor velen daarbuiten zeer welwillend en vol hartelijkheid.

Bij al de beslistheid en kracht die haar van nature kenmerkten, onderging zij gewillig en liefdevol de diepe omvorming die lijden en gebed in haar teweeg brachten. Zij leefde voortaan van gebed en omgang met de Heer.

„Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven; en wie leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven voor eeuwig. Geloof ge dit? Zij zeide Hem: Ja, Heer; ik geloof, dat Gij de Christus zijt, de Zoon van God, die in de wereld komt.” (Joh. 11: 26,27).

Zuster Laurentia vond hierin de zin van haar leven.

U, Heer, smeken wij, kom Uw dienaar te hulp,
die Gij met Uw Kostbaar Bloed verlost hebt.

De zusters en familieleden danken allen
voor de goedheid bewezen aan Zuster
Laurentia tijdens haar leven en overlijden.

De Zusters van Koningsbosch.
De familie van Zuster Laurentia.