



In de vrede des Heren  
is van ons heengegaan

**GEERTRUIDA MARIA BERENDINA  
HOOGHE KAVIK**

echtgenote van

Alphonsius Plechelmus Gosenshuis

Zij werd in Zuid-Berghuizen geboren op 10 mei 1935 en is plotseling in het ziekenhuis te Oldenzaal overleden op 26 maart 1982. Op woensdag 31 maart hebben wij van haar afscheid genomen tijdens de uitvaart-dienst in de Maria-kerk van Oldenzaal en haar te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Hoewel Truus enigszins teruggetrokken leefde, vond zij het heerlijk om thuis met haar man te zijn. Ruim 19 jaar is zij met hem getrouwd geweest. Zij was goedig van aard en had een zacht karakter. Ofschoon zij praktisch heel haar huwelijk ziek is geweest, klaagde zij bijna nooit. Altijd was zij dankbaar voor alles, wat haar man voor haar deed. Gedurende de lijdensweg, die zij heeft moeten door maken, heeft hij haar altijd ondersteund.

Erg gek was zij ook met haar moeder; misschien wel, omdat zij haar vader nooit gekend heeft. Dagelijks belde zij haar moeder op en bracht zij haar een bezoek. Wat was zij gelukkig in haar nieuwe huis. Daar was zij echt op haar plaats. Eigenlijk had zij dit huis jaren eerder moeten hebben en nu dit plotselinge heengaan.....

Gods wegen zijn niet onze wegen en Gods plannen niet de onze.

Een heel bijzondere verering had zij voor Maria en zij was er trots op, dat haar tweede naam „Maria” was.

Meerdere malen per jaar ging zij met haar man naar Kevelaer. Daar vond zij bij de Moeder Gods steun en kracht voor haar leven, dat toch al zo moeilijk was.

Moge Maria, die de patrones van onze parochie is en tot wie zij zo dikwijls heeft gebeden, haar begeleid hebben tot Jezus, haar zoon.

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve vrouw, betuig ik u mijn oprechte dank.

A.P. Gosenshuis.