



ECCE HOMO

TER WILLE VAN UWE H. WONDEN,
O JEZUS, ONTFERM U OVER DE
ARME ZIELEN



Bid voor de Ziel van Zallger
Gerhard Herman Kayser,

Echtgenoot van

Geertruida Hermina Voortman.

Geboren te Lonneker 7 December 1891, overleed hij aldaar na het ontvangen van de laatste H.H. Sacramenten 17 Juni 1941 en werd den 21sten d. o. v. op het R. K. Kerkhof begraven.

Naar menschelijke berekening werd de Overledene te vroeg ontrukkt aan zijn taltijk Gezin en aan de zaak, welke hij had opgebouwd en met noeste vlijt tot bloei gebracht, maar Gods wegen zijn dikwijls niet de onze en Zijn raadsbesluiten niet overeenkomstig de onze. Als Christenen onderwerpen wij ons aan Gods wil in de rotsvaste overtuiging, dat Hij alles ten goede beschikt en volgen het voorbeeld van den Overledene, die met geduld zijn lijden droeg en met volle overgave aan Gods wil stierf.

Moeder en Kinderen houdt Vader in eerbiedig en dankbaar aandenken, vergeet hem nimmer in Uw gebeden en zorgt, dat de ijdelheden dezer wereld, waarop ons verblijf zoo kortstondig is, U niet doen vergeten de eeuwige bestemming, waarvoor God U schiep.

Hart van Jezus, ik vertrouw op U.