

Dankbare herinnering aan
JOSEPH ANTONIUS KAYSER

sedert 1953 echtgenoot van
Maria Johanna Lakerink

Hij werd geboren op 13 januari 1926
te Losser.

Op 17 november 1982 is hij overleden
te Enschede.

Na de uitvaartdienst in de Ariënsge-
dachteniskerk op 22 november d.o.v.
vond de crematie plaats te Usselo.

Je wist wat je aan Joop Kayser had.
Hij was recht door zee en zei steeds
onomwonden hoe hij over alles dacht.
Jarenlang werkte hij in de slijpsteen-
industrie. Maar zijn technische vaar-
digheden reikten veel verder. Daarvan
getuigt het huis waar hij de laatste
vijftien jaar woonde met zijn vrouw
en zijn jongens.

Hij was oprecht gelukkig met hen en
zij met hem.

Ieder die hij kon helpen stond hij bij.
Niets was hem te veel.

Vooraf de laatste jaren maakte Joop
zich dikwijls onnodig zorgen. Toen
zijn kwaal zich openbaarde deze zo-
mer, had hij moeite dit te verwerken
en hij kon het niet aanvaarden. Hij
wilde nog zoveel. Het deed hem pijn
dat hij niet kon.

Wij die achterblijven en zo van hem
hielden, wij zullen Joop missen.

En wij bidden, dat God onze Vader
hem zal opnemen in Zijn Heerlijkheid,
waar hij het geluk en de vrede en de
rust mag vinden voor eeuwig.

Voor Uw blijken van medeleven tij-
dens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man en onze zorgzame
vader zeggen wij onze hartelijke dank.

M.J. Kayser - Lakerink
Hans
Herbert