





Ter herinnering aan

RIET WYFKER - KAYSER

weduwe van

Harry Wyfker

Geboren te Lonneker, 19 december 1929
Overleden te Rosmalen, 18 februari 1998

Mama is opgegroeid in een groot gezin te Lonneker. Na haar huwelijk in 1955 is zij verhuisd naar 's-Hertogenbosch. Daar stak zij al haar liefde en energie in haar jonge gezin.

Recentelijk omschreef zij deze periode nog als een van de gelukkigste in haar leven. Bijna dertig jaar heeft zij met veel plezier in Rosmalen gewoond.

Een absoluut dieptepunt was het verlies van papa. Vol bewondering zijn wij daarna getuige geweest van de manier waarop zij haar leven uiteindelijk weer kleur wist te geven en de wijze waarop zij daarbij aan zelfstandigheid won. Het huis aan de Fort Alexanderstraat was voor velen hun tweede woning, omdat zij het vulde met haar onvoorwaardelijke gastvrijheid en unieke, vaak anekdotische humor.

Met ontroerende zorgvuldigheid besteedde zij aandacht aan het onderhoud van haar huis en tuin. Regelmatig ging ze naar haar geliefde Twente.

Mama, woorden schieten tekort om uit te drukken hoe lief je voor ons bent geweest.

Als geen ander wist jij te genieten van de dingen waar het in dit leven werkelijk om gaat. Klagen was jou tot het laatst toe vreemd. Hierdoor was je zo goed in staat om aandacht te geven aan zaken die óns bezighielden. Jij zag kans om juist door jezelf vaak weg te cijferen aan persoonlijkheid te winnen.

Het is vreselijk dat nu ook jij door deze gemene ziekte bent geveld. Met jou zijn wij verdrietig dat wij niet sámen jouw kleinkinderen groot zien worden. Onbegrijpelijk dat we je moeten missen.

Gelukkig hebben we je nog eens nadrukkelijk kunnen vertellen hoe vreselijk veel we van je houden. Wij koesteren jouw opmerking, dat je hoe dan ook altijd onze moeder zult blijven.

Voor uw hartelijk medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mama willen wij u oprecht danken.

Monique, Jeroen, Carla, Gerard, Odette