





In ons hart blijf je altijd bij ons.

Annie Oude Mulders-Klaas

echtgenote van
Tonnie Oude Mulders

Zij is geboren 10 augustus 1948
in Fleringen en te midden van haar gezin,
is ze op 8 november 1999 thuis ingeslapen.

Na een H. Eucharistieviering op
12 november d.a.v. in de parochiekerk van
Maria Onbevlekt Ontvangen te Zenderen,
hebben we haar te ruste gelegd
op de begraafplaats, aldaar.

Op 17 oktober 1968 trad zij in het huwelijk
met Tonnie Oude Mulders. Uit dit huwelijk
zijn twee kinderen geboren, Rob en Frank.
Na 18 jaar in Almelo gewoond te hebben zijn
ze in 1986 verhuisd naar de Grote
Bavenkelsweg te Zenderen.

Annie was een positieve, zorgzame en lieve
echtgenote en moeder. Zij was blij en tevreden
met de kleine dingen in het leven en
zeer begaan met het wel en wee van anderen,
waarbij ze steeds blij gaf van een grote
mate van betrokkenheid.

Een grote leegte laat ze bij ons achter. Toch
zijn we dankbaar dat haar liefste wensen zijn
vervuld, dat ze tot het einde in haar eigen
huis kon blijven wonen.

Annie en ma, we bedanken je voor het vele
wat je voor ons hebt gedaan en wat je voor
ons hebt betekend. We weten dat je nu in
vrede bij God leeft.

Voor Uw medeleven en belangstelling, zowel
tijdens haar ziekte, als na haar overlijden en
voor Uw belangstelling tijdens de Avond-
wake en/of Uitvaartplechtigheid willen wij U
hartelijk danken.

Het heeft ons goed gedaan!

Tonnie Oude Mulders
Rob en Bea
Frank en Renate

12 november 1999