



LT1623

## ECCE HOMO !

O lijdende Jezus, wees mijne  
kracht in allen tegenspoed, mijn  
troost in elke smart en mijn  
steun in alle moedeloosheid.

Bid voor de ziel van zaliger  
**CHRISTIAAN KLAASSEN**

*Echtgenoot van*

**ELISABETH HELENA HAGENAARS**

geboren te Rijen 14 Dec. 1897 en bij een noodlottig bombardement te Gilze aldaar overleden 5 Juli 1944. Nog tijdig voorzien v.h. H. Sacr. des Oliesels.

*Lid der H. Familie.*

Gelukkig de dienaren, die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Luc. XII, 37.

De plotselinge dood moet ons niet ontstellen, maar wel indien deze plotseling en onvoorbereid zou zijn.

Die goed geleefd heeft sterft niet slecht.

Mijne kinderen, luistert naar mijne woorden en legt die als een grondslag in Uw hart. Wanneer God mijne ziel tot zich genomen zal hebben, begraaf dan mijn lichaam en houdt uwe moeder in ere al de dagen van haar leven. Tob. IV, 2.

Hij was bemind bij God en bij de mensen en zijn gedachtenis is in zegening.

Dierbare echtgenote: God riep mij. Ik laat U een zware taak. De zorg voor ons gezin en de opvoeding van onze kinderen. Troost U, God zal U bijstaan en U niet beproeven boven Uwe kracht en vanuit den hemel zal ik U voorspreken totdat wij eens met elkaar voor eeuwig zullen verenigd zijn. Intussen: blijf mij in uw gebeden gedenken.

Dierbare kinderen: Houdt de gedachtenis aan uw Vader in ere en weest een steun voor Moeder in haar zware beproeving. Blijft verenigd onder elkaar, dient God trouw, en leeft zo, dat gij den dood nooit behoeft te vrezen. Denkt om mij in uw H.H. Missen en gebeden.

Dierbare familie. Ik beveel mijn gezin aan in uwe liefde en helpt mij door uw gebeden bij God. Eens zullen wij elkaar weerzien in den hemel.