





Met dankbaarheid denken wij terug aan

Joop Klaassen

echtgenoot van Truus Holtkamp

Hij werd geboren te Almelo op 20 februari 1924 en overleed geheel onverwacht eveneens te Almelo op 1 juni 2001. Na de Eucharistieviering op 7 juni 2001 hebben we hem ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Almelo.

Pa werd op 20 februari 1924 geboren aan de Hantermansdwarstraat 13. Hij was de oudste van een gezin dat uit 10 kinderen bestond. Vader en moeder hadden een kruidenierszaak en het was altijd hard werken. Pa droeg daaraan zijn steentje bij door dagelijks met zijn volbepakte transportfiets de klanten te bezoeken. Hij kon daar altijd prachtig over vertellen. Na de lagere school en de Mulo begon hij kort voor zijn huwelijk een eigen kruidenierswinkel aan de Bornsestraat en later aan de Christoffelstraat. Met keihard werken wist hij samen met moeder het gezin draaiende te houden. In de avonduren studeerde hij en haalde de nodige vakdiploma's. Trots was hij toen hij het diploma Supermarktmanager behaalde. Ondanks de drukte in de zaak waren er de spaarzame momenten dat hij intens kon genieten van zijn vrouw en kinderen, van wie hij allen zielsveel hield en die bij hem altijd op de eerste plaats kwamen. Ondanks de beperkingen die hij tengevolge van zijn benauwdheid vaak had, vond hij altijd de energie om er het beste van te maken. Hij hield van gezelligheid en had een goed gevoel voor humor.

Je vond bij hem altijd een luisterend oor en hij voorzag een ieder die daarom vroeg van de nodige adviezen. Eind jaren tachtig nam Hans de zaak over maar pa bleef in de zaak actief op de meest uiteenlopende punten. In 1978 betrok hij samen met moeder en zijn 3 zoons een woning aan de IJsselstraat. Hij voelde zich daar enorm op zijn gemak. Na wat met zijn gezondheid te hebben gekwakkeld krabbelde hij weer op en zag het er allemaal weer wat positiever uit. Autorijden was zijn grote passie en dagelijks maakte hij met moeder een ritje door het Twentse land. De band die hij met moeder, de kinderen en zijn kleinkinderen had was enorm en hij trok zich hun lot meer aan dan het zijne. Pa en moeder waren altijd onafscheidelijk. Hij was er trots op dat zijn kinderen allemaal goed terecht waren gekomen en hun eigen gezin hadden gevormd. Zo was hij een fantastische opa voor zijn vijf kleinkinderen. Hij hechtte veel waarde aan de saamhorigheid in gezinnen familieverband. In de laatste jaren van zijn leven maakte hij zich veel zorgen over de toekomst van moeder als hij er eens niet meer zou zijn. Moeder was, zoals hij zelf altijd zei: "De beste verpleegster die een mens zich kon wensen". Wij zijn God dankbaar dat pa geen lijdensweg heeft gehad en we blijven pa dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft. Pa was erg gelovig en we mogen er dan ook op vertrouwen dat hij nu samen met zijn overleden ouders, broers en zussen voor altijd gelukkig mag zijn bij God. Wij gaan en moeten verder. Pa jouw liefde blijft voor ons altijd bestaan. Bedankt voor alles pa.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa zeggen wij u oprechte dank.

Truus, kinderen en kleinkinderen