





In dankbare herinnering aan

**MARIA ALEIDA WILHELMINA
VAN DER KLAMP**

weduwe van

Antonius Johannes Tijthof

Zij werd geboren te Ootmarsum 3 december 1888; door de doop opgenomen in de Gemeenschap van Jezus Christus. Zij overleed 30 december 1982 te Haaksbergen, voorzien van de heilige Ziekenzalving. Na de Eucharistieviering in de Antoniuskerk te Oldenzaal op 4 januari 1983 werd ze ter ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

“Niemand leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen;
wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe”.

Op hoge leeftijd is zij gestorven. Maar al zijn we dankbaar voor dit lange leven, het doet altijd pijn iemand te moeten missen die veel voor ons heeft betekend. Zij was blijmoedig en tevreden. Er is ook in ons iets gestorven. Haar leven zo goed en lang werd gevuld met werken, zorgen en liefde voor ons. Onze dankbaarheid voor wat ze voor ons deed en de dierbare herinneringen aan haar, roepen ons op ook in onze gebeden haar te gedenken. Dat God onze Schepper en Vader, die ons allen bij name kent, haar nu mag laten delen in de heerlijkheid van Jezus Christus, die gezegd heeft: “Wie in Mij gelooft, al is hij ook gestorven, zal leven”. En het is dan vanuit dit geloof dat we nu kunnen zeggen: “De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de Naam des Heren zij geprezen”.

Zij ruste in vrede.