



Een dankbare herinnering aan

Kees Klaus

* 19 november 1936

† 7 mei 2012

Code

*De levenskracht die gij eenmaal bezat
verdeelt zich nu over het abc.
Ik combineer er sleutelwoorden mee
en open naar uw dood het zware slot.*

*Het is, in 't vers, de figuratie: God,
te vinden in de letters g, o, d,
in deze volgorde, maar niet per se,
ook andere formaties kunnen dat.*

*Iedere serie, elke schakeling,
uit welke taal genomen, is geschikt,
zolang ze in de juiste spanning staat.*

*De dichter, onder 't schrijven, weegt en wikt,
op dood en leven een schermutseling,
toddat de deur eindelijk open gaat.*

Gerrit Achterberg

Lieve Kees,

Het beste voor de ander en weinig voor jezelf. Bescheidenheid is wat jou zo typeert. Zo ook jouw humor en manier van relativeren. Zelfs tijdens jouw ziekte heb je ons nog vaak doen lachen, ondanks jouw intense verdriet. Keer op keer moest jij loslaten, iedere keer met pijn. Grenzen werden vaak verlegd en steeds weer vond jij een nieuw perspectief.

Je hebt de code toch gevonden. Niets verwachtte jij achter die deur, maar in onze herinneringen leef jij zeker voort. En in al die wijsheden, door jou zo scherp en speels geformuleerd. Beknopte en essentiële levenslessen, voor een ieder met een luisterend oor. Zo ook het "horen, zien en zwijgen". Een taal die jij als geen ander sprak.

Wij zullen je missen.

Suzy
Martijn en Patricia
Jorrit en Mariet
Michiel