





Wil in dankbaarheid gedenken

## **Christina Maria Clara Klaver**

Zij werd geboren te Haaksbergen op 12 augustus 1900. Sinds 1 januari 1977 was zij weduwe van

**Leonardus Gradus Muller**

Op 5 april 1986 is zij in de vrede van Christus overleden te Glanerbrug.

Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het Dr. Ariënsthuis hebben wij op 9 april afscheid van haar genomen.

---

Juist toen de Kerk het feest gevierd had van Christus' verrijzenis, heeft God haar opgeroepen voor de eeuwigheid.

35 Jaar was zij gelukkig geweest met haar man. Een goede zakenvrouw, die tegelijk een stuk blijheid uitstraalde. Na de dood van Leo ging haar belangstelling nóg meer uit naar haar familie. Heel tevreden was zij met haar leven in het Dr. Ariënsthuis, waar zij 11 jaar verbleef. Tot het laatst toe bleef zij vol belangstelling voor alle ontwikkelingen in kerk en wereld. Zij had een zeer brede interesse. Maar bovenal was zij een diep gelovige vrouw. Kwam haar sterven voor ons vrij onverwacht: zélf was zij er aldoor op voorbereid. Zij leefde geheel volgens de spreuk, die haar zo dierbaar was: „Weet te sterven vóór gij sterft, opdat gij kunt sterven, wanneer gij sterft.”

Zo ontving zij enkele jaren voor haar dood, samen met andere bewoners de ziekenzalving. De H. Eucharistie stond steeds centraal in haar leven en tegelijk eerde zij voortdurend de Moeder Gods door het bidden van de rozenkrans.

Daarom bidden wij vol vertrouwen, dat Maria haar nu zal binnen leiden in de eeuwige vreugde bij de verrezen Heer.

Moge zij rusten in vrede!

Uit dankbaarheid  
voor Uw meelevens  
en ter gedachtenis  
aan haar.

De familie.