



Mietsie Snijders - Kleijhuis

* 20 januari 1929

† 23 mei 2011



Als leven lijden wordt, is rusten goed.

In liefdevolle herinnering aan

Mietsie Sniijders - Kleijhuis

Mietsie werd geboren in De Lutte en groeide op binnen een gezin met één broer en twee zussen.

In 1963 trouwde zij met Hennie Sniijders en gingen zij samen op de boerderij in Deurninge wonen, waarbij ze tevens de zorg had voor opa en oma. Tijdens haar werkzame leven gaf ze als coupeuse les op de modevakschool in Zwolle. Daarnaast moest ze in de avonduren assisteren op de eigen boerderij.

De kinderwens werd pas op latere leeftijd uiteindelijk vervuld, trots is ze op haar enige dochter Manjhorie.

Wekelijks nam ze deel aan kaarttoernooien, waarbij diverse prijzen werden gewonnen. Muziek luisteren was haar grote passie.

Trots was ze ook op haar kleinzoon Milan, die ze vanaf het begin natuurlijk van mooie kleding voorzag.

Ruim tien jaar geleden hebben ze na een langdurig ziekbed besloten om kleiner te gaan wonen en te kiezen voor een aanleunwoning in Weerselo, waar ze met heel veel plezier heeft gewoond. In hun huis waren ze elkaars steun en toeverlaat.

Op het moment dat de gezondheid haar in de steek liet, waren er regelmatig ziekenhuis opnames noodzakelijk.

Nadat ze van iedereen bewust afscheid heeft genomen, is ze rustig ingeslapen in het ziekenhuis van Enschede.

*Een mens kan na een welbestede dag,
's avonds blij en tevreden gaan slapen.*

*Zo kan ook het sterven zijn,
na een lang en welbestede leven.*

Wij danken iedereen voor de steun, de zorg, het medeleven en aanwezigheid.

Hennie Sniijders
Manjhorie en Arjan Gering - Sniijders
Milan