

Wilt U in Uw gebed met liefde en dankbaarheid terugdenken aan

Mien de Klein

Op 94-jarige leeftijd in "Huize Waelwick" overleden op 24 november 2002. Na de uitvaart op 29 november in de Parochiekerk van "Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen" in Deest is Mien in Beuningen gecremeerd.

Geboren en getogen in Deest, heeft haar werkzaam leven altijd in het teken gestaan van dienstbaarheid. Eerst thuis, waar zij tot het einde haar moeder heeft verzorgd, later elders in gezinnen. Zoals vaker in die tijd was haar levensvervulling geen doelbewuste keuze, maar het lot van die tijd.

Over haar alleenstaan in het leven liet zij weinig twijfel over. Daar kon ze goed mee leven, maar ze heeft het altijd als een tekort ervaren dat zij niet heeft gestudeerd, terwijl zij daarvoor de nodige geschiktheid dacht te hebben, zeker in vergelijking met anderen.

Haar leven ontwikkelde zich in alle eenvoud, goedheid, bezorgdheid en eerlijkheid en zij deelde in de levensvreugde van de zussen Han en Door en hun kinderen.

Mien was een tevreden mens, ook naar God toe.

Ze was een trouwe kerkbezoekster en haar overlijden is ook gezegend door het Sacrament der Zieken.

Wij blijven achter met herinneringen die in staat zijn een balans te scheppen tussen verdriet enerzijds en dankbaarheid en vrolijkheid anderszins.

In de laatste jaren van dit stille eenvoudige leven werd het steeds stiller om haar heen, vooral in heldere momenten kon zij daarover heel verdrietig zijn. Het is aan de liefdevolle zorg van "Huize Overmars" en "Huize Waelwick" te danken dat "Mieneke" zich thuis en geborgen wist tot die hoge gezegende leeftijd.

Als laatste van het gezin heeft zij nu de ogen gesloten. Nu zal deze nieuwsgierige vrouw God aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Zij heeft hem trouw gediend en zal door Hem worden begroet in het Vaderhuis. Wij gunnen haar licht na de jarenlange duisternis, verbondenheid na eenzaamheid, inzicht na een kansarm verleden. In haar eenvoud is Mien een verrijking voor ons leven geweest en die herinnering willen wij koesteren.

Mien, dank voor wie je geweest bent en rust zacht.

Voor Uw belangstelling en attentie tijdens haar lange leven, haar ziekte, haar overlijden en uitvaart, willen wij u heel hartelijk bedanken.

De familie