

**In liefdevolle herinnering**

**Dineke**

**Waanders - Kleinsman**

**1931 - 2013**

Een dankbare herinnering aan

**Dineke Waanders - Kleinsman**

weduwe van

**Marinus Waanders**

Zij werd geboren op 21 februari 1931 te Rietmolen. Op 7 september 2013 is zij thuis in haar vertrouwde omgeving overleden. We hebben afscheid van haar genomen op 12 september in het crematorium te Usselo.

Wij zijn u allen dankbaar voor alle liefdevolle woorden, kaarten, bezoeken en bloemen tijdens haar ziekte en uw aanwezigheid, medeleven en steun na het overlijden van mijn lieve moeder, schoonmoeder en oma.

John en Sabine  
Ilan, Baud

Lieve ma,

Zwaar werden de dagen  
en lang duurde de nacht.  
Hoe moeilijk is het vechten,  
bij het ontbreken van de kracht.  
Maar ondanks je verlies,  
van de strijd om het leven.  
Heb jij ons een heel stuk geluk,  
en ontzettend veel liefde gegeven.  
Dus denken wij aan je terug,  
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.  
Wij denken aan je terug,  
in de stralende zon.  
Hoe jij altijd was toen je alles nog kon.  
Dank je wel, lieve ma  
we gaan je missen.

Wij troosten ons met de gedachten  
dat jij nu weer bij pa bent...