





Gedenk in uw gebeden

THERESIA MARIA KLEINSMAN

geboren 7 januari 1927 te Ambt-Delden

echtgenote van

ARNOLDUS HENRIKUS HOFMEIJER

in de Heer overleden te Enschede

17 januari 1993.

Na de Eucharistieviering in de Pauluskerk te Enschede hebben we haar begeleid naar het crematorium „Enschede” te Usselo 22 januari d.a.v. waar de crematie plaatsvond.

Miny was gelukkig met haar man Arnold. Kwam Arnold van zijn taak als meet-technicus van de T.H. Twente thuis dan vond hij een gelukkige, zorgzame Miny.

Was hij specialist in de meet-techniek, dan was zij specialist in de keuken-techniek: ze wist op voorbeeldige wijze alles te benutten, liet niets verloren gaan, hij kon alles aan haar overlaten.

Zij was een steun bij ziektes en vreugdevolle dagen bij de familieleden. Ze had een stabiel karakter, was degelijk, godsdienstig, niet overdreven, wou liever niet opvallen.

Zuster Wilfrida was jarenlang een welkome gast in hun gezin, een steun in het gebed.

Miny verzorgde op voortreffelijke wijze, toen het nodig was, haar bejaarde moeder.

Vele jaren mochten Arnold en Miny samen

genieten van mooie vakantietochten door Europa. Ze hadden nog vele plannen. Het zou totaal anders verlopen. Uit de Medische Encyclopedie wist ze wat haar te wachten stond. Ze zou niet klagen, maar maakte vele bittere uren door.

Arnold, familie, bureu en goede kennissen deden alles wat in hun vermogen lag, om haar bij te staan, de ziekte te kunnen dragen.

Moe en verzwakt ging zij nog onverwacht van ons heen.

We geloven en vertrouwen, dat zij haar einddoel God bereikt zal hebben.

Moge zij rusten en vrede vinden bij
Christus, onze Heer!

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden zeg ik u hartelijk dank.

A. H. Hofmeijer