

Gedenk in Uw H. Misoffer en gebeden:

ALEIDA CATHARINA KLEINSMIT

weduwe van Tjeerd Douma

Zij werd geboren te Steenwijkerwold. Gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed zij te Raalte op 20 augustus 1980 en werd 23 augustus d.o.v. op het R. K. Kerkhof van de parochie de H. Kruisverheffing te Raalte begraven.

Zij kan terugzien op een lang en welbesteed leven. Samen met haar man heeft zij een gelukkig gezin opgebouwd. Zij was een goed echtgenote die zeer veel voor haar man betekende en voor hem altijd een grote steun was.

Zij was een zorgzame en liefdevolle moeder die alles voor haar kinderen over had. Geen moeite was haar te groot als het ging om het geluk van haar kinderen. Deze waren daar dankbaar voor en lieten die dankbaarheid niet alleen blijken met woorden maar ook door daadwerkelijke zorg en liefde. Dit was voor haar, heel haar leven, maar vooral op haar oude dag, een grote voldoening. Zij praatte graag over haar kinderen en uit gesprekken met haar kon men voelen wat haar kinderen voor haar betekenden.

Zij was ook een godsdienstige vrouw. Al het mooie en het goede dat zij in haar leven mocht meemaken aanvaardde zij in dankbaarheid jegens God en de zorgen en kruizen, die ieder mens in het leven tegenkomt, nam zij tevreden uit Gods hand aan.

Zij was een trouwe bezoeker van de kerk. Daar vond zij haar vreugde in blijde dagen en haar steun in zware tijden. Toen haar krachten minder werden was zij dankbaar dat zij thuis de H. Communie kon ontvangen.

Met dankbaarheid zullen haar kinderen, kleinkinderen en velen die haar gekend hebben, terugdenken aan haar goedheid, haar zorg en haar groot geloof.

Omdat zij hier op aarde trouw was aan God, aan de kerk en aan allen die haar waren toevertrouwd, mogen wij vast vertrouwen dat zij nu voor altijd bij de Heer is.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Onze Vader - Wees Gegroet.
