



In dankbare herinnering aan

Berendina Maria
Jansen - Klensman

weduwe van Gerardus Alexander Jansen.

Zij werd geboren op 14 februari 1917 te
Enschede.

Voorzien van het H. Sacrament der Zieken
overleed zij op 22 februari 2006 te Enschede.

Op 28 februari d.o.v. hebben wij, na een
Eucharistieviering in de H. Hartkerk te
Enschede, afscheid van haar genomen
In het crematorium Enschede te Usselo.

Met liefde en dankbaarheid kunnen we aan
haar terug denken. Zij was een zeer
zorgzame moeder en vooral ook een lieve
oma voor haar kleinkinderen.

Voordat zij op hoge leeftijd haar ogen kon
sluiten, mocht zij eerst nog enkele maanden
genieten van haar achterkleinkind.

Hoewel zij ernstig verzwakt was, was zij nog
heel lang helder van geest en heel ad-rem.
Tot het laatste toe had zij leuke humoristische
opmerkingen.

Ook het kaarten heeft ze nog lang
volgehouden.

Zij was erg gehecht aan het Hogeland, waar
zij 75 jaar geleden kwam te wonen. Daar
voelde zij zich het meeste thuis en daaraan
bewaarde zij haar dierbaarste herinneringen
aan haar leven met haar man, haar kinderen
en later haar kleinkinderen. Het was een goed
thuis. Zij was er altijd. Zelf legde zij niet zo
gemakkelijk contacten, maar dat werd
ruimschoots gecompenseerd door de vele
bezoeken en attenties, kaarten sturen van
haar kinderen en kleinkinderen.

Ze was ook heel dankbaar en tevreden met
de goede en lieve verzorging in de Eschpoort.
Omdat zij zoveel van iedereen hield, had zij er
moeite mee om alles los te laten en uit
handen te geven.

Nu mag zij samen met haar man Gerard, van
wie zij veel hield en die zij erg gemist heeft,
rusten in vrede.

Wij blijven van haar houden

Wij danken u voor uw belangstelling en
medeleven.

Kinderen en kleinkinderen