



Gedenk dankbaar in Uw gebeden

**GERHARDUS JOHANNES ALOYSIUS  
KLIEVERIK**

echtgenoot van

**GRADA JOHANNA MEINDERS**

Vader werd geboren op 31 oktober 1912 in de gemeente Lossen en overleed op 31 juli 1987 te Oldenzaal. Na de uitvaartviering in de Emmauskerk op 5 augustus d.a.v. werd vader te rusten gelegd op de Algemene begraafplaats te Oldenzaal.

---

Vader was een diepgelovig mens. In veel gesprekken met hem kwamen geloof en kerk naar voren, waarbij hij ons steeds weer stimuleerde trouw te blijven aan het geloof en de regel van de kerk na te komen. Tijdens zijn slopende ziekte - beter dan wie ook zag hij het bittere einde naderen - heeft hij ongetwijfeld veel nagedacht over de dood, zonder er ooit over te praten. Vader was iemand die niet met zijn gedachten te koop liep. Zijn emoties hield hij voor zichzelf. Huilen deed hij in zijn hart, als hij verdriet had, zijn tranen hebben we nooit gezien. Toch was vader een gezelschapsmens. In zijn vele goede jaren hield hij ervan zijn vrouw, kinderen, familie en kennissen om zich heen te hebben. Vader hield van orde en regel. Daarbij stond recht en gerechtigheid altijd voorop.

Zeer erkentelijk zijn we vader voor het feit dat hij keihard voor ons gewerkt heeft. Gedurende meer dan 40 jaren, waarvan het grootste deel in 3-ploegendienst, heeft hij gezwoegd om voor zijn grote gezin de kost te verdienen. Toch probeerde hij daarnaast zoveel mogelijk aandacht te besteden aan zijn vrouw en ons. Op zijn geheel eigen wijze had hij ons en zijn vrouw bovenal, intens lief. Wij zullen ons vader blijven herinneren als iemand met grote liefde voor de natuur. Het werken in zijn grote moestuin deed hij graag en het schonk hem grote voldoening als groente, aardappelen en bloemen goed gediiden en als het land er keurig uitzag.

We zullen vader erg missen, maar steun vinden in het geloof, dat hij voor alles wat hij voor ons gedaan heeft, beloond zal worden door onze hemelse Vader.

Aan bijna 50 jaar lief en leed samen delen, lieve vrouw, lijkt nu een einde te zijn gekomen. Treur niet te lang. Leef verder temidden van onze kinderen en kleinkinderen en wees er van overtuigd, dat ik vanuit de hemel dichterbij je ben dan ooit. We hebben het samen goed gehad. Bedankt voor al je goede zorgen.

Tot ziens bij God in ons Hemels Vaderhuis.

Voor uw blikken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze dierbare vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Klieverik-Meinders  
Kinderen en kleinkinderen.