



Geef mij vleugels
om in U uit te rusten

Vol dankbaarheid kijken we terug op het leven van

HENDRIKA MARIA KLIEVERIK

die 4 februari 1905 te Losser geboren werd. Na ruim 40 jaar de goede en lieve vrouw geweest te zijn van

Bernardus Japink

stierf zij, na 't ontvangen van de ziekenzalving, op 12 juni 1971 in het ziekenhuis van Oldenzaal. Haar lichaam hebben we daar op het r.k. kerkhof begraven.

Ze is niet meer. Haar zorgende handen zijn tot rust gekomen. Vaak heeft ze ze gevouwen in een gebed tot God. Ook ging ze vol vertrouwen tot moeder Maria. Ze is zelfs meer dan vijf-en-twintig keer naar Kevelaar geweest om er te bidden. In dat gebed vond ze de kracht anderen bij te staan en te troosten, vooral ook toen haar eigen kinderen dood-ziek waren en een van haar kleinkinderen op tienjarige leeftijd voor altijd naar God ging. De laatste tien jaren van haar leven was ze zelf sukkelend, maar nooit kwam er een klacht over haar lippen. Ze verdroeg het geduldig, ook al wilde ze graag beter worden om haar man ter zijde te staan. Zelfs in de laatste dagen van haar ziekte heeft ze daarvoor gebeden.

Maar ze is nu bevrijd uit haar lijder. God heeft haar opgenomen in zijn Vaderhuis, vanwaar ze zorgend en troostend op ons neerziet. Moge ze daar het eeuwige Licht aanschouwen.

Voor de vele blijken van deelneming ondervonden, bij het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

B. JAPINK

Kinderen en kleinkinderen
Oldenzaal, juni 1971