





*Nooit vragend
nooit klagend
je lasten in stilte dragend.*

Dankbaar willen we blijven denken aan

Rikie Hedemann-Kloppenborg

Weduwe van Hinderikus Joseph Hedemann

Zij werd geboren op 7 juni 1921 te Lonneker.
Nog vrij onverwacht overleed zij
op 17 mei 2000, in het Zorgpalet, locatie
't Kleijne Vaert te Enschede. We hebben
afscheid genomen op maandag 22 mei in de
St. Josephkerk te Enschede, waarna zij werd
gecremeerd te Usselo.

Tijdens haar jeugd heeft het verlies van haar
twee broers het latere leven voor haar er niet
gemakkelijker op gemaakt. Op 32 jarige leeftijd is
ze getrouwd met Henk en woonden ze eerst
enkele jaren aan de Drienerweg, daarna ruim 20

jaar aan het Paasweiplein te Enschede. Na de
geboorte van haar twee dochters hebben zij en
haar gezin een moeilijke tijd gekend.

Zij was een lieve zachte vrouw, eenvoudig en
nooit veeleisend en deed haar taken in stilte voor
zover ze dat kon. In de tijd dat het beter ging
genoot ze van haar kleinkinderen. Ze luisterde
graag naar muziek en ze hield ook veel van
dieren.

Nadat haar man in 1989 overleden was heeft zij
nog één jaar aan de Waalstraat gewoond, daarna
is ze liefdevol verzorgd in het Zorgpalet
't Kleijne Vaert, al had ze er nogal moeite mee
om daar te zijn.

Ze was een gelovige vrouw, die bij het afnemen
van haar krachten rust zocht in het gebed.

Wij willen er op vertrouwen dat er nu voor haar
rust, vrede en bevrijding van alle pijn mag zijn.

Hartelijk dank zeggen wij u allen die met ons
meeleefden bij het overlijden van onze lieve
moeder en oma.

Kinderen en kleinkinderen.