



Toon mij Heer Uw wegen,  
en leer mij Uw paden kennen.



In dankbare herinnering aan  
**MEINE KLOPPENBURG**

Op 11 september 1911 werd hij in de Krim geboren. Hij trouwde op 4 mei 1943 met Marie Beukers, uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren.

Hij werkte voor zijn gezin z'n leven lang in de vrije natuur, de laatste jaren in het veen in de Peel. Door zijn opgewekte vrolijke aard was hij als met de natuur verbonden. Ook in zijn vrije tijd en na zijn 65ste was hij rusteloos bezig in de natuur, zijn tuin.

Ook toen het de laatste jaren lichamelijk niet meer zo goed ging, was zijn „stee" aan de vaart hem alles. Deze blijde mens hield van muziek, was zeer politiek bewust en had een dagelijkse belangstelling voor het wereldgebeuren. Toch trad hij uit zichzelf nooit op de voorgrond, wel gebruikte hij de hem toebedeelde talenten voor een betere toekomst.

Dit als gelovig mens uit een christelijke overtuiging. Hij was voor ons een liefdevolle echtgenoot, een zorgzame vader en opa.

Hij was ook voor zijn medemensen een waardevolle mens want hij zocht niet zichzelf, steeds de ander. Hij heeft van zijn oude dag genoten en heeft met zijn vrouw mooie jaren gekend, waarvoor we dankbaar zijn.

Temidden van de zijnen werd hij op de drempel van 't jaar 1986 op 31 december 1985 gezalfd met het Sacrament der Zieken en heeft kort daarop zijn leven teruggegeven in de hand van zijn Schepper.

Na een Eucharistieviering ten afscheid vertrouwen we zijn stoffelijk lichaam op 4 januari 1986 weer aan de aarde toe, waaruit hij was genomen, op het R.K. kerkhof te Erica. Almachtige God, wij danken U voor dit rijke leven onder ons. We zijn bedroefd, maar we nemen voor ons leven mee dat hij ons een weg wijst in 't leven opgewekt en blij te zijn. Geef hem Uw licht, Uw vrede en schenk ons de kracht verder te gaan in trouw en liefde aan elkaar en aan U tot op Uw dag.

Vader, dank voor alles wat U voor ons deed.

U blijft ons steeds nabij.

Voor de oprechte bliken van medeleven in deze voor ons zo droeve dagen zeggen we hartelijk dank.

M. Kloppenburg-Beukers  
en kinderen.