



Ter dankbare herinnering aan

JOHANNA HENDRIKA KLUSSJEN

sinds 25 juli 1969 weduwe van

Hermannus Wilhelmus Hulsman

Zij werd geboren op 16 september 1905 te Hellendoorn. Gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken overleed zij te Oldenzaal op 2 november 1983, waarna we haar op 5 november d.a.v. te ruste hebben gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar.

Haar leven heeft zich altijd afgespeeld tussen mensen. Haar geboorteplaats Hellendoorn hield altijd een speciale plek in haar hart. Daar werd zij gekend en kende zij burens, vrienden en vooral haar familie. In haar eerste levensjaren en haar jeugd beleefde zij een verbondenheid, waarover zij met liefde en misschien ook met een beetje heimwee bleef praten.

In haar werksituatie als onderwijzeres was zij opnieuw tussen anderen. Nu ging het om kinderen, die zij begeleidde op weg naar volwassenheid en naar de samenleving. Hierbij hoorde voor haar ook de opdracht om de kinderen bekend te maken met het geloof, de kerk en de liefde tot God en de medemens. Bovenal heeft haar leven zich afgespeeld temidden van haar gezin. Zij zorgde met Vader voor een fijn ouderlijk huis, waar de kinderen spelenderwijs hun plaats in het leven vonden. Zij had hier haar hart: daarom is het voor

haar altijd een leed gebleven, dat zij na het overlijden van Vader en het vertrek van de kinderen uit huis, geen mensen meer om zich heen had, die haar dagelijkse zorg behoefden. De komst van haar kleinkinderen deed haar goed. Zij straalden voor haar naar de toekomst. Gelukkig heeft zij in haar ziekte weer intense verbondenheid mogen meemaken. Door de speciale zorg die Iny aan haar kon en wilde besteden, was voor haar het voorrecht weggelegd om thuis te kunnen blijven. Omringd door haar kinderen, haar eigen huiselijke herinneringen en allen die haar dierbaar waren, gaf zij stapsgewijs haar leven uit handen.

Nu mag zij rusten; bij God mag zij zijn en niet alleen. Zij mag de vrede hebben, die geen mensenhand meer geven kan. Het is voor haar volbracht. Ons rest te zeggen: Moeder, oma, dank voor alles, wat U voor ons hebt gedaan en hebt betekend.

Voor Uw medeleven betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare moeder en oma betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Hulsman

Oldenzaal, 5 november 1983