

A sepia-toned photograph of a misty landscape. In the foreground, several tall, thin stalks of grass or reeds stand against a hazy background. The middle ground shows a body of water, possibly a lake or a wide river, with a faint horizon line. The overall atmosphere is soft and melancholic, with a muted color palette of browns and greys.

*Met de vakantie in zicht
Kwam het fatale bericht
Voor ons niet te bevatten
Waarom dit zo moest zijn
Wat hadden we het fijn.*

In liefdevolle herinnering aan

Theo Klumper Theodorus Gerhardus Bernardus

Geboren op 20 april 1953 te Enschede en
overleden op 6 juli 2003 in Overdinkel.

Theo is in Enschede geboren op 20 april 1953
als jongste zoon van vier kinderen.

In 1967 verhuisde het lerarengezin naar
Overdinkel, waar na slechts drie maanden,
zijn moeder kwam te overlijden. Tot die tijd
had hij van een onbezorgde jeugd genoten,
die

ongetwijfeld zijn amicale karakter heeft
gevormd.

Na zijn studie startte hij in 1970 bij de
toenmalige Boerenleenbank. Een fusie met de
Raiffaissenbank maakte hem tot Rabo-man,
een organisatie die hij tot op de laatste
seconde loyaal heeft gediend.

Theo hield enorm van reizen.

Geen bestemming was hem te ver.
Europa was voor hem een open boek, maar
ook verre oorden als Albanië en zelfs Bali
werden bezocht.

In het najaar van 1994 brak voor Theo een
andere fase aan. Plotseling alleen heeft een
groot stempel op zijn altijd zo plezierige
karakter gedrukt.

Gelukkig heeft hij na een paar jaar alleen
geweest te zijn in 1997 Maria, maar vooral de
"meiden" Stephanie en Alice leren kennen.
Het klikte en op zijn vertrouwde stek aan
De Esch ontstond een nieuw gezin. Een
koppel dat de hele omgeving als hechte
gemeenschap in de schoot geworpen kreeg.
Het wat late vaderschap heeft hij altijd op een
perfecte wijze gedragen.

Voor Maria, zijn vrouw, deed hij in en om het
huis wat hij kon. Beroemd bij eenieder om zijn
Bourgondische inslag en de perfecte
kookkunst, vormde hij mede de spil van hun
gezin.

Op 19 april van dit jaar vierden wij zijn
vijftigste verjaardag, een knalfeest vóór een
door hem zorgvuldig geselecteerd
gezelschap, maar bovenal ook weer temidden
van zijn gezin.

Een gezin dat na vandaag verder moet zonder
zijn integere en sympathieke aanwezigheid.
Nooit meer een feestje met Theo, wat zullen
we dit missen.

Voor alle warmte van de afgelopen dagen
danken wij ieder hartelijk,

Maria, Stephanie en Alice.