



Ter herinnering aan

**Hilde Isabella
Butterhoff-Knapmeijer**

Sinds 21 september 1986 weduwe van
Wim Butterhoff

Hilde werd op 23 januari 1926 geboren
in Leiden. Met een sterk afnemende
gezondheid is zij op 24 september 2007
overleden in het Ariëns Zorgpalet te
Enschede, waar zij meerdere jaren
verzorgd werd.

Na een moeilijke jeugd werd zij door haar tante Enne in huis genomen. Zo kwam ze in contact met de familie Nijhuis. Via Antoon en Ben Nijhuis, die verkering hadden met twee dochters van hoofdonderwijzer Butterhoff leerde zij Wim Butterhoff kennen. Ze trouwden in 1948.

Wij herinneren haar graag als een vrouw die altijd voor iedereen klaar stond. Je klopte nooit tevergeefs bij haar aan. Wie kent haar niet in Lonneker. Altijd op de fiets door weer en wind. Haar diepe geloof en haar liefde voor het Koninklijk Huis zijn bij velen van u ook bekend. Zo willen wij haar graag in gedachten houden.

Heer geef haar de eeuwige rust.
Misschien kunt u haar in uw gebeden nog
eens gedenken.

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven zeggen wij u hartelijk dank.

De familie