



In dierbare herinnering aan

Ben Knaap

echtgenoot van Jo Velthausz

Hij werd geboren op 7 juli 1926 te
Enschede en overleed op
9 oktober 1994.



Voor pap waren de laatste maanden van z'n leven erg zwaar. Liggend op bed kon hij niet meer omgaan met alles wat er via de thuissituatie op hem af kwam. Aan zijn eigen ziekte kwam hij niet of nauwelijks toe. Hij maakte zich zo bezorgd om Jo.

Pap was geen grote prater en kon moeilijk uiting geven aan z'n gevoelens en gedachten. Wel reageerde hij altijd heel emotioneel op de niet gemakkelijke momenten in z'n leven.

Tot voor enkele weken geleden hoopte hij nog naar huis terug te kunnen keren, maar helaas.....

Hij overleed in het verpleeghuis "De Cromhoff", waar hij de laatste 2 maanden van zijn leven verbleef.

Pap kwam over als een rustig man, hij was serieus en perfectionistisch en kon met zijn droge humor grappig uit de hoek komen.

Hij was een natuurmens. Veel tijd stak hij in z'n volkstuintje en in z'n tuin om het huis. Hij hield van de bossen en de zee en trok er graag op uit. Fietsen was een liefhebberij, ook ging hij graag op vakantie.

Pap stond altijd voor ons klaar. Hij was zeer betrokken bij het gezinsleven van zijn kinderen. Geen hulp was hem te veel en hij heeft ons menigmaal geholpen bij de nodige klussen in ons huis.

Hij genoot van zijn kleinkinderen en liet hen delen in zijn gevoel voor natuur.

De dag voor zijn overlijden was hij helderder en gaf zelf aan dat hij op was. Zoals zijn wens was is hij rustig en zonder pijn ingeslapen. Wij danken hem voor alles wat hij voor ons heeft betekend en zullen hem erg missen.

Wij bedanken ieder die bij het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa hun medeleven hebben getoond.

Fam. Knaap