



*Je was een man van weinig woorden.
Duidelijk herkenbaar voor degene
die bij jou hoorden.*

In liefdevolle herinnering aan mijn lieve
man, onze lieve pa en opa

Johan Knaap

echtgenoot van H.M. Knaap-de Rijter

Geboren 23-02-1944 te Glanerbrug
Overleden 24-12-2001 te Glanerbrug

Na de Eucharistieviering op 29 december in
de O.L.V. van de Allerh. Rozenkranskerk te
Glanerbrug, hebben wij hem te ruste
gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar.

Geheel onverwacht is op Kerstavond mijn
zorgzame Johan, onze pa en opa overleden
waar wij veel van hielden.

Hij was een man van weinig woorden en
toch was hij een gezelligheidsmens die wel
van een feestje hield.

Zijn Jetke en zijn gezin waren alles voor
hem, daar leefde hij voor.

Voor zichzelf vroeg hij niet zoveel, maar
stond altijd klaar voor ieder die hem nodig
had.

Zijn grote passie was reizen naar Indonesië,
zijn droomland. Daar voelde hij zich gelukkig
als in een tweede thuisland. Met Henriëtte is
hij daar menigmaal geweest en hebben zij
samen genoten van dat prachtige land en de
natuur.

Heel belangrijk waren zijn kinderen voor
hem, zij konden altijd een beroep op pa
doen. Van zijn kleinkinderen kon hij intens
genieten en met de filmcamera was voor
opa geen kleinkind meer veilig.

Pa was ook een romantisch man, want als
de rozen bloeiden in de gemeentetuin dan
plukte hij er elke dag een voor zijn Jetke.

Wat zullen wij hem missen en nooit meer
vergeten. Lieve Johan, pa en opa wij
houden van je. Rust in vrede.

Voor alle belangstelling en medeleven
betoond bij het overlijden zeggen wij U
hartelijk dank.

Henriëtte
Nanda
Rob
Yvette en Gosé
Rémon, Renée, Bo