



DANKBAAR OM WAT JE
VOOR ONS BENT GEWEEST.



Dankbaar gedenken wij:

Cornelia Maria van Os-Knegt
(Corrie)

sinds 1997 weduwe van **Bernard van Os**

Zij is geboren op 8 januari 1931 te Erica. Zij overleed in het Scheperziekenhuis te Emmen op 25 oktober 2002. De Uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in de parochiekerk "Maria Onbevlekt Ontvangen" in Erica. Aansluitend volgde de crematieplechtigheid in het crematorium "De Meerdijk" te Emmen.

Met dit gedachtenisprentje willen we de herinnering levend houden aan onze lieve en zorgzame moeder en oma. Na een werkzaam leven heeft zij haar leven terug gegeven aan haar Schepper.

Moeder was coupeuse. Voor tal van mensen, binnen en buiten de familie, heeft ze kleding vervaardigd. In 1957 trouwde zij met Bernard van Os. Zes kinderen werden hen gegeven. Haar hart ging naar hen uit. Groot was dan ook het verdriet toen haar zoon en onze broer Wim plotseling overleed. Het overlijden van vader bracht eveneens rouw en verdriet. Moeder klaagde echter niet. Ze bleef wie ze was, vol liefde en zorg voor haar kinderen en kleinkinderen. Ze stond altijd voor ons klaar. Het laatste jaar van haar leven was verre van eenvoudig. Ze werd meer en meer afhankelijk van anderen. Dit was voor haar niet gemakkelijk te accepteren, want het liefste deed ze alles zelf. Zó was haar karakter, zó was ze het gewend.

Vlak voor haar sterven kwam ze tot overgave en verlangde ze naar de eeuwige rust. Gelukkig ging dit verlangen, nadat zij was gesterkt en getroost door zegen en gebed, in vervulling. Dat neemt niet weg dat we haar lieve aanwezigheid erg zullen missen.

*Moge het eeuwige licht haar verlichten
en moge zij nu eindelijk rusten in vrede.*

Voor uw blijk van medeleven tijdens haar ziekzijn en na haar overlijden, betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen