



IK BEN
DE VERRUZENIS
EN HET LEVEN.
JOH. XL.25.



Bidden wij voor onze lieve zoon,
broer, zwager en vriend

JAN KNEGT

Johannes Martinus Knegt werd ge-
boren op 27 mei 1949 te Erica.

Wie kent niet Jan, de vrolijke
knaap, die steeds voor iedereen
klaar stond en altijd goed gehu-
meurd was.

Toch riep God hem na een noodlot-
tig ongeval op 4 juli 1964 bij Zich
terug. Wij hebben hem toen be-
graven op de negende juli op het
r.k. kerkhof te Erica.

Dat hij steeds als een voorbeeld
van steun en trouw in onze herinne-
ring mag blijven.

Heer geef hem de eeuwige rust

Onze Vader Wees gegroet