



7 augustus 1937 - 25 december 2002

In dankbare herinnering

**Anna Antoinetta Maria
ter Woerds - Knikkink**

weduwe van
Antoni Gerhardus ter Woerds

* Gendringen, 7 augustus 1937
† Enschede, 25 december 2002

Na een gezongen uitvaartmis op
28 december in de H. Marcellinuskerk te
Boekelo, hebben haar kinderen en
kleinkinderen haar begeleid naar het
crematorium "Enschede" te Usselo.

Na een aanvankelijk niet gemakkelijke jeugd
heeft zij uiteindelijk het grote geluk gevonden
in haar man Antoon met wie ze in 1958
getrouwd is. Samen hebben ze met veel plezier
en genoegdoening de opvoeding van hun
vier kinderen verzorgd. Trots was ze op het
feit dat de kinderen allemaal goed terecht zijn
gekomen. Ook na het overlijden van haar man
in 1994 was ze op haar manier ook erg betrokken
bij het wel en wee van haar 10 kleinkinderen,
die graag bij oma op visite kwamen.

Haar zorgzaamheid heeft zij op veel manieren
laten blijken. Vooral de vogelvereniging
"Vogelvreugd" in Beckum, waarvoor zij tot het
laatst actief was, is hier een voorbeeld van.
Met intense vreugde kon zij genieten van de
vele keren dat haar kinderen en kleinkinderen
in Boekelo kwamen, om gezamenlijk wat te
drinken en over alles en nog wat te praten.
Uitspraken als bijvoorbeeld "Goh, je zit me
nog niets in de weg", zullen ons altijd bij
blijven, gezelligheid kende immers geen tijd.

Toen in mei van dit jaar de boodschap kwam,
dat ze een bij voorbaat verloren strijd moest
aangaan, heeft dat haar er niet van weerhouden
om positief te blijven denken, en, geheel
in de stijl van vader, toch vooral niet te klagen.
Samen met haar hebben we haar laatste
verjaardag in Boekelo, met iedereen die haar lief
was, op een mooie manier nog kunnen vieren.

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling
tijdens haar ziekte, en bij het afscheid van
onze moeder en oma zeggen wij u onze
oprechte en hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen

Boekelo, december 2002