





Dankbaar blijven wij denken aan

Antonette Helmink - Knippers
- Netje -

sinds 12 juli 1995 weduwe van

Marinus Helmink

Zij werd geboren in Azewijn op 24 december 1916 en is in alle rust van ons heengegaan na het ontvangen van de Sacramenten der Zieken op 23 juli 2001. Na de H. Eucharistieviering op vrijdag 27 juli in de St. Oswalduskerk te Zeddam, hebben wij haar naar het crematorium "Slangenburg" in Doetinchem begeleid.

Haar leven werd gekenmerkt door grote eenvoud. Na een werkzaam leven en moeder van een fijn gezin heeft zij jaren eerst samen met vader kunnen genieten van haar kleinkinderen en achterkleinkind. Zij was een lieve oma en werd door haar kleinkinderen genoemd als: Oma Zeddam, Oma Toetje en door haar achterkleinkind : Oma van het Grote Huis.

Zij heeft ook verdriet in haar leven gekend, het overlijden van vader, kon ze moeilijk verwerken. Moeder hoopte nog zo dat ze ook haar tweede achterkleinkind kon bewonderen.

Terugdenkend aan haar leven was ze een lieve moeder en schoonmoeder, daarom zeggen we Moeder en Oma bedankt, je bent nu weer samen met vader.

Hierbij willen wij U bedanken voor het medeleven tijdens en na het overlijden van Ma.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind.