



Gij allen, die voorbijgaat,
overweegt en ziet of er eene
smart is gelijk aan de mijne.



Gedenk in Uw gebeden de Ziel van Zaliger

WILHELMINA KNIPPERS

Echtgenoot van

GERARDUS HENRICUS BEKHUIS

geboren te Losser 27 Mei 1880, na het ontvangen der H.H. Sacramenten overleden in het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal 17 Juni 1938 en den 21en d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof te Denekamp.

Zij was een sterke vrouw, die de deugden bezat, welke bij God en de menschen bemind maken : geloof, eenvoud en zachtmoedigheid. Daarom kon zij ook de beproevingen van het leven met blijmoedigheid en onderwerping dragen.

Werkzaam en nuttig heeft zij hare dagen doorgebracht en vooral worden wij gerustgesteld door de goede voorbeelden, die zij gegeven heeft ; wij herinneren ons, hoe godvruchtig en heilig zij voor God leefde en hoe zij uitmuntte door zachtzinnigheid en goedheid jegens haar Echtgenoot en kind.

Nu is zij opgegaan tot haren God en Vader, die niets onbeloond laat en haar nieuw leven instort van onverwelkbare schoonheid en volmaakt geluk.

Gellefde Echtgenoot, ik moet U verlaten, doch onze schelding is niet van langen duur, wij zien elkander weer in den hemel. Wees dus niet bedroefd. En gij, mijn dierbaar kind, vergeet nooit uw moeder en de liefde, die zij voor u gekoesterd heeft, blijft voor mij bidden en leeft zoo, dat ik u eens in den hemel wederzie.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dag. afl.)

H. Bennesker, koster, Denekamp.