



In dankbaarheid denken we terug aan

Bernardus Johannes Knoef

echtgenoot van

Geertruida Maria Asbreuk

Hij werd op 4 februari 1932 te Borne geboren. Na het sacrament van de zieken ontvangen te hebben is hij op 7 oktober 1982 te Haaksbergen overleden. Met een Eucharistieviering namen we afscheid van hem op maandag 11 oktober d.a.v. waarna we hem begraven hebben op het kerkhof van de Bonifatiusparochie te Haaksbergen.

Ofschoon hij al gedurende een hele tijd met ziekte te kampen had, is zijn levenseinde toch nog vrij snel gekomen. Al reeds op jeugdige leeftijd kwam hij alleen te staan door het verlies van zijn ouders. Door familie opgevangen en bijgestaan had hij later een eigen bedrijf, waarvoor hij zich totaal inzette.

Hij was een zorgzame en harde werker die niet opging in zijn bedrijf, maar ook tijd en aandacht nam voor zijn gezin. Ook al kende zijn leven een opeenstapeling van ellende en narigheid, toch heeft hij ook zijn fijne en vreugdevolle dagen gekend, waarop hij samen met zijn vrouw en kinderen gelukkig was. En hij verlangde intens dat dit geluk voort mocht gaan. Ook al moest hij stap voor stap steeds weer afstand doen van het dagelijkse leven in al zijn facetten, steeds bleef hij hopen op leven. Zijn innigste wens was er nog een tijdje bij te zijn. Dan was het al genoeg. Maar zelfs hier moest hij afstand van doen, nadat

hij alles uitgepraat en geregeld had. Zo kreeg hij geestelijk veel te verwerken, misschien meer dan we weten. In zijn vertrouwde en dierbare omgeving, zijn thuis, waar hij steeds vocht voor zijn leven, ging hij in rust en overgave van ons heen om nu voor eeuwig te leven.

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en bij het afscheid van mijn lieve man, onze zorgzame vader, zeggen wij u onze oprechte en hartelijke dank.

G. M. Knoef - Asbreuk

Silvia

Harrie

Haaksbergen, oktober 1982