



ALLES  
IS  
VOLBRACHT

† Met een gevoel van dankbaarheid  
gedenken we  
het leven en sterven van

## Johannes Martinus Knoef

sinds 30 januari 1946  
echtgenoot van

JOHANNA THEODORA TEMMINK

Hij is op 6 februari 1909 te Beckum geboren. Onverwachts is hij voor altijd ingeslapen in de morgen van dinsdag 14 februari 1984 te Beckum. Op zaterdag 18 februari hadden we hem voor het laatst in ons midden tijdens de uitvaart in de kerk van de H. Blasius te Beckum, waarna wij zijn lichaam te ruste hebben gelegd op het r.k.kerkhof.

Al was hij de laatste tijd wat ziek en erg benauwd, toch konden wij niet vermoeden, dat wij zo snel afscheid van elkaar moesten nemen. Tot aan zijn pensioen heeft hij door kunnen werken op de fabriek, al was hij blij, dat hij met de auto naar het werk kon gaan. Naast zijn werk deed hij graag iets voor de ander. Zo heeft hij zich ook jaren ingezet voor de verenigingen in het parochiehuis. Hij had altijd graag mensen om zich heen en kon dan genieten van een grap. Ook toen hij het wat rustiger aan kon doen, kwamen de mensen hem opzoeken en al leek hij wel eens wat stil, toch kon je hem

zien genieten. De laatste tijd voelde hij er niets meer voor om nog uit te gaan. Thuis kon hij zich goed vermaken met lezen en televisie kijken, vooral als er sport op was. Hij leefde in een eenvoudig geloof, waarin de kerk een heel centrale plaats innam. Het was hem juist daarom niets meer waard, dat hij de laatste maanden niet meer naar de kerk kon. Dat was voor hem zo iets als: dan hoor je er niet meer bij. Nu hij zo plotseling is gestorven, zijn we bedroefd, omdat we een dierbare man hebben verloren. Maar we willen God ook danken, dat het geen lange lijdensweg is geworden, maar dat Hij hem zo heeft verlost uit zijn benauwdheid. Wij danken God voor dit leven, dat in eenvoudige dienstbaarheid verliep en wij geloven, dat hij nu voor altijd mag leven bij zijn God, die hem als zijn uitverkoren dienstknecht heeft opgenomen in zijn eeuwige woning.

Allen, die mij tijdens het overlijden en de dagen daarna hebben bijgestaan en geholpen om het verlies van mijn dierbare man te dragen, zeg ik heel hartelijk dank.

J.Th.Knoef-Temmink