

Ter dankbare herinnering
aan

KLAAS KNOL

echtgenoot van

Hendrika Aleida Rolink.

Hij werd geboren op 6 juni 1917 te Overdinkel. Hij overleed aldaar, toch nog onverwachts, op 29 juli 1991.

Na de uitvaart op 1 augustus d.a.v. vond de crematie plaats te Usselo.

hij niet meer zo goed kon, wilde hij zich nog zo graag verdienstelijk maken.

Hij was een man van weinig woorden, hij bleef altijd optimistisch. Ook al waren de laatste maanden moeilijk voor hem; klagen deed hij nooit.

Klaas, Pa, bedankt voor alles.

Wat wij vreesden is over ons gekomen.

Een goede man, een zorgzame vader en een fijne opa en overgrootvader, die wij niet konden missen, is toch nog onverwachts van ons heengegaan.

Hij heeft een zeer werkzaam leven achter de rug. Ook toen

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, fijne opa en overgrootvader, betuigen wij u onze oprechte dank.

H. A. Knol-Rolink
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind.