

Ter dankbare herinnering aan

JELLE KNOOP

echtgenoot van

Gesina Johanna Jansen

Hij werd geboren op 15 oktober 1917 te Amsterdam. Na een welbesteed leven riep God hem onverwacht tot zich op 24 december 1974, nog gesterkt door de Zalving der Zieken. Wij legden zijn lichaam te rusten op het r.k. kerkhof te Ootmarsum op 28 december 1974.

Veel verdriet om het definitieve afscheid en geschrokken door het onverwachte van dit heengaan, blijft hij in onze herinnering als een fijne man en onze zorgzame vader en opa.

Vol plichtsbetrachting en ijver deed hij zijn werk, niets was hem te veel, zelfs een kleine tegenslag hield hem niet tegen, hij wilde doorgaan. Liefdevol was hij voor zijn vrouw en ook zijn kinderen en kleinkinderen betekenden alles voor hem.

Mijn lieve vrouw, jarenlang hebben we in liefde voor elkaar mogen leven en zorgen. In onze kinderen, Ben, Herma, Dick en Chris, die onze blijdschap en ons geluk waren, blijven we met elkaar verbonden. Mogen ze een dankbare herinnering zijn aan ons mooie huwelijk. Ons afscheid is zeer zwaar, moge God je de kracht geven in je zorgen.

Hij ruste in vrede.

Wij danken u voor de troost en blijken van deelneming bij het verlies van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa.

G. J. KNOOP - JANSEN

Kinderen en Kleinkinderen

Denekamp, december 1974

Dr. Hondelinkstraat 11