



†

Gedenken wij voor God, ons aller Heer,
die ons het leven geeft en het neemt
op de tijd, die Hij als de beste kent

ZUSTER M. ALDEGONDA

MARIA, MECHTILDA KNOOPS

* 12-10-1913

te Koningsbosch

† 30-12-1973

te Sittard

Zij was lid van de Congregatie der Liefdezusters
van het Kostbaar Bloed, waarin zij 37 jaar als
religieuze leefde.

—

“Op de avond, voordat Jezus ging sterven, wist Hij
dat zijn vrienden verdrietig waren en bang. Hij
zeide tot hen: jullie moeten niet bang zijn; geloof
in God, geloof ook in Mij.

Nu Ik ga sterven, ga Ik naar Mijn Vader. Daar is
Mijn tehuis.

In het huis van Mijn Vader is plaats voor velen,
ook voor jullie.

Ik ga heen om voor jullie een plaats te bespreken.
Als Ik dan ben heengegaan en een plaats voor
jullie heb besproken, kom Ik jullie halen en dan
gaan we samen naar huis.” (parafr. op Joh. 14)

Deze woorden gaven Zuster Aldegonda de kracht
om in de Heer te leven en te sterven, vooral in het
laatste jaar, toen ze haar slopende ziekte in haar
lichaam droeg en steeds meer de enge begrensd-
heid van haar leven ervoer, dat leven, dat voor
haar feitelijk al 'n langzaam sterven was.

Onvermijdelijk zag ze het einde naderen. Ze wilde

het zien, omdat voor haar even radicaal als de
dood het antwoord van het evangelie was, de Blijde
Boodschap, Gods antwoord in Christus:

*“Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om U
te vergelden naar uw werk. Ik ben de Alfa en de Omega,
de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en het Einde.”*

Apoc. 22, 12 - 13

Heer Jezus, U bent gekomen.

Vervul nu Uw grote beloften aan Zuster Alde-
gonda.

Wij vragen U dit, omwille van het Kostbaar
Bloed, dat U ook tot haar verlossing hebt
vergoten,

op voorspraak van Uwe en onze Moeder Maria.
Amen.

—

De zusters en de familie danken allen, die door
hun toewijding en hartelijke attenties met Zr. Alde-
gonda tijdens haar ziekte hebben meegeleefd en
die hun deelname betuigden bij haar overlijden en
begrafenis.