



Zacht en kalm is van ons heengegaan

SEF KNOOPS

echtgenoot van

TRINA MEUWISSEN.

Hij werd geboren te Koningsbosch op 29 november 1914 en overleed te Koningsbosch op 29 oktober 1984. Op 2 november hebben we hem in zijn geboorteplaats te ruste gelegd.

Pap was in zijn geliefd Koningsbosch een graag gezien iemand. Altijd stond hij klaar voor ieder die hem om hulp of raad vroeg. Ja, hij was steeds bereid om iemand ongevraagd van dienst te zijn. Voor zijn vrouw en kinderen werkte hij zijn hele leven hard; als groenteboer, als ondergronder en tot slot bij de DSM.

Zijn zuster, die de laatste tien jaar in het bejaardenhuis in Susteren verbleef, bezocht hij wekelijks.

Op zijn kleinkinderen was hij dol en trots.

Van de bejaardenvereniging was hij een trouw lid. Ook daar zette hij zich voor de volle honderd procent in. Met name geldt dit voor de Kameraadschappelijke biljartclub.

Zijn interesses waren veelzijdig. Je kon met hem praten over sport en ekonomie maar ook over wetenschap en groenteteelt.

Hij probeerde in gezelschap iedereen bij het gesprek te betrekken.

Wij zijn blij dat we samen, afgelopen zomer, het 40-jarig huwelijksfeest hebben kunnen vieren.

Nadat hij enkele weken geleden in het ziekenhuis was opgenomen bleek al snel dat dit zijn laatste opgave werd.

Zijn laatste wens, „sterven op de Boesj”, hebben we nog in vervulling kunnen doen gaan.

Pap, Glück auf!

Voor de innige deelneming, betoond bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, betuigen wij U onze oprechte dank.

**Mevr. C. Knoops-Meuwissen,
kinderen en kleinkinderen.**

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 15 december 1984 in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Koningsbosch om 19.00 uur.

—

Begr. ondern. Peusen, Echt - Tel. 04754-6100