





Een dankbare herinnering aan

MARIA KNOTTENBELT

Zij werd op 21 januari 1886 te Tubbergen geboren. Na verdienstvol werk gedaan te hebben elders, kwam zij naar Erica, waar zij bij pastoor H. W. van Soest de huishouding verzorgde. Op 5 mei 1927 trad zij er in het huwelijk met Johan Herman Welmering. Ruim 23 jaar lang was zij een toegewijde echtgenote. Zelf kinderloos gebleven droeg zij alle zorg voor twee kleinkinderen van haar man. Geen andere moeder zou het daar verbeterd hebben. Vol liefde waakte zij over de Godsdienstzin van haar pleegkinderen. Na het overlijden van haar man op 10 juli 1950 woonde zij nog enige jaren te Erica en vertrok daarna naar Coevorden. Wat eenzaam en teruggetrokken was het niet haar aard om hierover te klagen. In de stilte van haar hart wist zij veel te bewaren. Na een kortstondige ziekte, getroost door het H. Sacrament der Zieken, is zij ontslapen in de Heer, op wie zij al haar hoop gesteld heeft. Op 2 juli 1971,

ruim 85 jaar oud, heeft zij afscheid van dit aardse leven genomen. Op 6 juli d.a.v. hebben wij haar lichaam te rusten gelegd, volgens haar wens, op het r.k. kerkhof te Erica.

Goede God, Uw dienaress Maria heeft veel goeds gedaan. Daarvoor wilt Gij haar ongetwijfelt belonen. Onuitgesproken en ongeschreven blijven voor haar dankbare pleegkinderen, haar klein- en achterkleinkinderen en voor allen, die haar gekend hebben, deze gedachten van haar: Ik denk bij God aan jullie; blijft mij gedenken; dan zijn wij in de geest nog altijd bij elkaar. H. Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Hierbij betuigen wij onze hartelijke dank voor het medeleven, dat wij mochten ondervinden bij het overlijden van onze lieve pleegmoeder en oma

Haar dankbare pleegkinderen
en kleinkinderen

Erica, juli 1971