





Dankbaar gedenken wij

Elisabeth Slip-Kuhl
Beth

sinds 8 juli 1990 weduwe van Nicolaas Slip

* 5 juli 1917
Schoonebeek

† 15 februari 2011
Emmen

Ondanks vele tegenslagen en verdriet had onze mama en oma steeds weer de kracht om door te gaan. Haar sterke geloof heeft haar altijd kracht en steun gegeven. Ze had grote liefde en zorg voor haar kinderen. Ze heeft in haar leven armoede gekend. Desondanks was ze gelukkig. Van klagen had ze geen weet. Dikwijls zei ze: 'Er zijn mensen die het nog erger hebben.' Tijdens de oorlog stond ze er geruime tijd alleen voor omdat vader was opgepakt. Het bracht haar zorgen en verdriet.

Mama hield van mooie kleding. Het maakte haar trots. Het haar van mama was altijd keurig verzorgd, een 'permanentje' werd op tijd gezet.

Voor een feestje was zij altijd wel te vinden. Ze genoot van een lekker 'citroentje'.

Met haar zelfgemaakte liedjes die dan werden gezongen, werd het dan echt gezellig. Een hond hoorde in haar leven. Ieder jaar met Kerstmis zorgde zij voor een lekkere rosbief. Altijd speciaal. Ze hield van bloemen. Een uitgebloeide plant voor het raam vond ze maar niks.

Onze mama en oma hield van het leven, alleen de laatste jaren vielen haar zwaar. De wil was er nog wel, maar het lichaam kon niet meer. Dikwijls vroeg ze: 'Wanneer komt Petrus met de sleutels.'

Mama we gunnen je de rust waar je naar verlangde. Wij bewaren de mooie en dankbare herinneringen die we samen mochten beleven. We zijn je intens dankbaar voor alles dat je aan ons hebt gegeven. Je kostbare leven is nu tot voltooiing gekomen. Rust nu maar in vrede.

Wij hebben voor haar en elkaar gebeden tijdens de avondwake op 18 februari en tijdens de gezongen uitvaart op 21 februari in de parochiekerk van Erica. Aansluitend heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden in crematorium 'De Meerdijk' te Emmen.

*Voor uw getoonde belangstelling
en medeleven zijn wij u oprecht dankbaar.*

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen