



PAX

CHRISTUS  
MY  
DAAROM IS STERVEN GEWIN

IS VOOR  
LEVEN

PHIL. 1.21.



Dit lezen, zij bidden!

## Johanna Maria PETERS-KUHL

zag het levenslicht op 5 april 1885. Geholpen door het Sacrament der zieken en vergezeld van de H. Teerspijs ging zij het Eeuwig Leven opgewekt tegemoet 9 februari 1962.

---

„Anna Kuhl” is na de dood van haar man lang alleen geweest, maar niet eenzaam.

Kinderen om haar heen, kinderen nam zij aan! En maar zorgen, praten, troosten, lachen, luisteren, weer praten. Echt gezellig praten! Anna Kuhl, gezellige praatster, wat heb je een gezellige warmte in je leven gespreid, over familie en kennissen; wat heb je onbewust getoond, dat de mensen om ons heen „gezellen” zijn, een gemeenschap van broeders en zusters in Christus.

Anna Kuhl je mond is nu verstijfd, maar wij hopen dat je heel gauw „gezellig” met de goede God kunt praten Hem lovend, voor ons biddend.