

In dankbare herinnering aan



**ALEIDA EUPHEMIA ANTONIA
KUIPERS**

weduwe van

HENDRIKUS JOHANNES SIERS

Zij werd geboren op 22 juni 1915 in Zuid Berghuizen te Oldenzaal. Op zaterdag 16 maart 1991 overleed zij, rustig en vol overgave aan God, in het verzorgingstehuis De Molenkamp te Oldenzaal. Vanuit de Antoniuskerk hebben we haar te ruste gelegd op het kerkhof te Oldenzaal op woensdag 20 maart 1991.

Toch nog sneller dan verwacht moesten we afscheid van haar nemen. Al jarenlang had zij een zwakke gezondheid. De afgelopen maanden werd de ernst van de situatie steeds duidelijker. Ze voelde dat haar levenseinde ging naderen. Ook na haar huwelijk in 1937 woonde ze jarenlang in Zuid Berghuizen. In 1973 verhuisde ze naar de Walgaarden, nog samen met haar man die overleed op 15 maart 1984. In mei 1988 ging ze naar de Molenkamp, waar ze zich omgeven wist door de zorg en aandacht van personeel, medebewoners en vrijwilligers. Ze zat graag op haar kamer die ze had ingericht met veel dingen die haar dierbaar waren.

Van nature was zij gastvrij en zorgzaam. Meer dan bezorgd was ze voor haar enige zoon "Tonnie". In latere jaren ging al haar aandacht uit naar Ton en Mariet en naar haar kleindochters Miriam en Esther. Ze had er veel plezier in hen te zien opgroeien. Toch kende ze ook eenzaamheid. Haar vertrouwen op God en de verering van Maria waren haar hierin tot troost. Door de kerkradio wist ze zich verbonden met de Antoniusparochie. Blij was ze dat ze in oktober 1989 de diakenwijding van haar zoon nog kon meemaken.

We zijn dankbaar voor het vele goede dat we van moeder en oma mochten ontvangen. Mensen beleven vreugde aan elkaar, mensen hebben pijn aan elkaar. We mogen ons getroost weten door een zinsnede uit de eerste brief van Johannes: "God is groter dan ons hart en Hij weet alles" (1 Joh. 3,20). In Zijn barmhartigheid en liefde weten we ons geborgen. Aan zijn barmhartigheid en liefde vertrouwen wij haar toe. Vanuit ons Paasgeloof weten we dat we eens met haar en met vader verenigd zullen zijn bij de Heer.

Voor Uw belangstelling tijdens haar ziekte en voor Uw medeleven, ondervonden na haar overlijden, danken wij U hartelijk.

Ton en Mariet Siers
Miriam
Esther