



Met U onder het kruis te weenen,
Met Uw rouwe mij vereenen
dat verlangt mijn zuchtend hart.



Gesterkt door de Genademiddelen der
Katholieke Kerk, is op 17 Maart 1951 in het
Ziekenhuis te Groningen in de vrede van
Christus naar God teruggegaan

Antonius Johannes Kuipers,

echtgenoot van

Frederica Wilhelmina Mazeland.

Hij was geboren in de Lutte op 9 Juni 1917
en zijn lichaam rust sinds 21 Maart 1951 op
het R. K. Kerkhof te Oldenzaal

Midden in de kracht van zijn leven vroeg
God hem bij Zich. Hij was klaar om te gaan
zoals hij heel zijn leven klaar stond om het
goede te doen.

In groot geloof had hij met Gods genade
zich gevormd tot een rechtschapen man,
een voorbeeld voor zijn omgeving, en God
zal ons veel kracht moeten geven om zijn
heengaan te kunnen dragen. want wij kon-
den hem niet missen.

Lieve vrouw, dezelfde God die ons de
genade van het Huwelijks sacrament in zo
grote mate gaf, heeft mij geroepen. Jouw
geloof en vertrouwen op God zijn mij een
troost bij dit scheiden. Ik dank je voor je
liefde. Ik blijf je bijstaan van uit de Hemel.
Vergeet mij niet in je gebed

Beste familie, vrienden, burens en beken-
den, blijven wij allen in liefde verenigd door
een gebed voor elkaar.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

B, Oude Voshaar, koster, Oldenzaal.