





*Je was nog zo vol plannen
en maakte tijd voor alles
maar tijd maakte geen tijd
meer voor jou.*

Ben Kuipers

* 20 april 1950

† 7 juli 2007

Ben is geboren en getogen in Losser. Na de Mulo is hij gaan werken bij de toenmalige Raiffeisenbank.

Ben trouwde in 1973 met Lyde en ze zijn toen gaan wonen aan de Möllenbergstraat.

Ben en Lyde kregen samen drie zoons. In 1995 zijn we als gezin gaan wonen bij zijn ouders in de Zoeker

Ben was trouw in alles wat hij deed. Met Lyde 33 jaar getrouwd, 41 jaar bij de Rabobank, 38 jaar penningmeester bij Vooruit Losser en 7 jaar bij de Gaffel Aöskes.
Hij bleef zelfs 'zijn' Citroën steeds trouw.

Met zijn grote liefde Lyde deed hij alles samen, fietsen, wandelen, naar de markt en op vakantie. De laatste grote reis was naar Brazilië om kennis te maken met de ouders van Roy's vriendin, Renata.

Hij was de spil in het gezin en had graag vrienden, burens en familie om zich heen.

Ben was behulpzaam, in het bijzonder als het ging om de zorg voor zijn ouders.

Hij voelde zich niet alleen betrokken, maar ook verantwoordelijk. Hij toonde veel interesse, stond bekend om zijn luisterend oor en was een man van zijn woord.

Op 7 juli is hij volkomen onverwacht aan een hartstilstand overleden.

Ben, je was heel speciaal voor ons en zoals je altijd tegen mij zei: " Lyde, het komt allemaal weer goed."

De warmte en de steun van de laatste dagen hebben ons bijzonder goed gedaan.

Lyde
Mervyn
Roy en Renata
Jeffrey en Ellen
Pa Kuipers